

Innerlijk Besef

Voor bewustwording en bewust zijn

Secretariaat: Kastanje 1, 9351 XT Leek, tel. 0594-516740

Internet: <https://innerlijk-besef.nl>

E-mail: info@innerlijk-besef.nl



Nieuwsbrief nr. 6, september 2018

Lieve mensen,

Na een drietal jaren elkaar niet gezin te hebben, is het dan bijna zover. Zaterdagmiddag 20 oktober komen Marijke en ik naar Zeijen en zal ik een bijzondere themalezing geven, aansluitend op mijn nieuwe boek dat in oktober verschijnt, *'Met een glimlach de wereld rond'*.

Als voorproefje een paar passages uit het boek.

Geluk dat niet voorbijgaat

Het oneindige is de bron van geluk dat niet voorbijgaat.

Het eindige kent slechts tijdelijk geluk.

Zoek daarom het oneindige.

Chandogya-Upanishad, VII, 23.1

Geluk vraagt niet om een lange zoektocht. Geluk is tijdloze aanwezigheid, die alleen maar ontdekt en ontsluitend hoeft te worden. Maar onze eindeloze verlangens, illusies en zelfzucht bedekken de innerlijke parel van geluk. Deze parel symboliseert 'de oorspronkelijke mens', die 'uit de zee van verlangens moet worden opgedoken', schreef de gnosticus Mani (3de eeuw). En de Perzische soefi-meester Jalal-ud-Din Rumi (13de eeuw) dichtte: 'Waarom ben je zo betoverd door deze wereld, terwijl zich diep in jou een goudmijn bevindt?' Het is de 'schat in de akker' (ons lichaam), waar Jezus herhaaldelijk over spreekt en die we telkens opnieuw vergeten door onze eindeloze verlangens naar andere dingen.'

Dief van ons ware geluk

'Verlangens die steeds weer bevredigd moeten worden, laten maar al te vaak een gevoel van pijn en droefheid na. Honger, dorst, verlangen naar seks, vakantie, amusement, ze keren steeds weer terug. Een lekker taartje bevredigt de smaakpapillen enkele minuten. Een mooi stukje muziek, een warm kruidenbad, een ontspannende massage, heerlijk dinertje of verjaardagsfeest rekt de tijd plezierig uit, maar er komt een eind aan. Uiteindelijk is het allemaal van korte duur. Is er geen taartje, geen partner om mee te vrijen, geen warm bad, geen mooie muziek, geen lekker eten, dan komt menigeeen al in de problemen. We verwarren het ware geluk met kortstondig genot, de ware vrede met snelle bevrediging, de ware vreugde met dagelijks plezier. Kortstondig genot vraagt om herhaling en duldt geen uitstel. Zo zijn we zelf onwetend de dief van ons ware geluk. Onze blinddoeken hebben vele kleuren. Schreeuwerige reclames maken ons doof voor de innerlijke stem. Eindeloze smaken en geuren doen ons 'de smaak van honing' (upanishads) vergeten. Onze dolgedraaide zintuigen zijn obstakels rondom de innerlijke parel van geluk.

We wensen elkaar af en toe bergen van geluk toe, met een verjaardag, Valentijnsdag, Nieuwjaar, Moederdag, Vaderdag, examens, een promotie, een nieuw huis. Veel geluk! Maar de rest van het jaar doen we helaas niet zoveel moeite om elkaars geluk te bevorderen. De meeste mensen spannen zich vooral in voor de vervulling van hun eigen verlangens, hun eigen 'geluk'.

Talloos zijn de liedjes over liefde en geluk. Tijdens muziekfestivals brengen extravagant geklede zangers, zelf op zoek naar een beetje geluk, vol emotie hun decibellen ten gehore tussen glitterende decors, wegschietende laserstralen, drukke, kleurig geprojecteerde beelden en optrekkende nevelslierten.

Hopend op een eerste prijs, op erkenning of herkenning. Afhankelijk van publiek en jury. Gouden en diamanten platen van nietszeggendheid worden jaarlijks in miljoenenoplagen geproduceerd.'

Uit "Het geheim van geven en ontvangen":

Vele vormen van geven

'De beste investering voor innerlijke en uiterlijke vrede is het geheim van geven en ontvangen doorgronden en toepassen. Hoe jonger we dit leren, hoe heilzamer het is, voor onszelf en voor andere levende wezens. Er is veel te geven dat heilzaam is voor mensen die lijden, ongelukkig en verdrietig zijn. We kunnen aandacht geven, tijd, inzet, zorg, medeleven, een hartelijk of troostend woord, geld. Ook al bezitten we weinig, we kunnen altijd iets geven als er iemand op ons pad komt van wie we menen dat we hem vooruit kunnen helpen. Zijn vragende ogen en open handen zijn ook onze ogen en handen. Als we bij het geven de impuls van het hart volgen en het ingrediënt liefde weten toe te voegen en niet geven voor het oog der mensen, schenkt het leven ons op onpersoonlijke wijze iets terug. Het is een onuitputtelijke schatkamer en kent geen voorkeur of afkeer. Hoe onzelfzuchtiger het geven plaatsvindt, zonder verwachtingen of resultaten, hoe krachtiger het werkt, los van ons als persoon. De oude Romeinse spreuk "Do ut des" (ik geef, opdat gij geeft) is verbonden met zelfzucht, zoals de eigentijdse spreuk 'Voor wat, hoort wat'.

Het leven is een oceaan van overvloed. Eén fruitboom geeft talloze vruchten, één graankorrel kan een heel graanveld voortbrengen. Eén bron kan de dorst van velen lessen. Geven en ontvangen zijn als het ebben en vloeiden van de zee, geregeld door kosmische wetten. We hoeven alleen maar met het leven mee te bewegen. Tegen de stroom van het leven in zwemmen is vermoeiend. Het put je uit en het kan zelfs gevaarlijk zijn.

Geven en ontvangen zijn twee oevers van één en dezelfde rivier. Ze worden gedragen door de stroom van het leven, mits wij de beweging van het water niet blokkeren door het opwerpen van obstakels. Als we trachten te geven zonder het besef dat wij het zijn die geven, kan er in vreugde ontvangen worden, waardoor iedere dualiteit tussen gever en ontvanger is opgeheven. Dan verschijnt de glimlach van het leven.'

Marcel Messing

Bits, Bytes & Bewustzijn op het snijvlak van computertechnologie en menselijk potentieel

Lezing door Yfke Laanstra op dinsdag 4 september 2018 om 19.30 uur in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Yfke Laanstra spreekt deze avond over haar boek Bits, Bytes & Bewustzijn en meer in het bijzonder over 'slow tech'.

'In de toekomst worden we wellicht niet meer geboren maar enkel nog gefabriceerd, gekloond, ontdooid, gedownload of geprint. In een wereld voorzien van kunstmatige intelligentie en vergeven van kunstmatige frequenties.'

Er vinden immense verschuivingen plaats, zowel op het wereldtoneel als diep in onszelf. Daarnaast bevindt de computertechnologie zich in een ongekende stroomversnelling. Dit zal ons mens-zijn en onze werkelijkheid radicaal en onherkenbaar veranderen in de komende 15 jaar.

Virtual Reality, 'wearables' zoals smartwatches en het 'Internet of Things' zijn booming. Biologie en technologie smelten steeds meer samen, denk aan de implantatie van chips, het printen van organen, robotjes in je bloedbanen en het uploaden van je mind in een computer.

Wat zijn de implicaties voor ons bewustzijn, welzijn en mens-zijn? Is er sprake van een upgrade of juist een downgrade?

Welkom in de wereld van Biohacking, Transhumanisme, Holistic Hacking en Slow Tech.

Slow Tech

Onze grootste uitdaging is niet dat we in de (nabije) toekomst overgenomen worden door machines, maar dat we er langzaam maar zeker (onbewust) zelf één worden.

Slow Tech roept op tot écht leven. Vanuit authenticiteit, in verbinding met alles wat leeft. Een analogo leven waarin technologie dienend is.

Slow Tech pleit voor een bewust leven waarbij menselijke waarden als geluk en zingeving voorop staan. Waarden die niet in algoritmes zijn te vangen. Een leven met liefde, zorg en aandacht. In al haar aspecten. Zodat dit de kunstmatig opgevoerde snelheid van het leven weer vertraagt,

terugbrengt naar haar natuurlijke ritme. Waar we weer tijd voor elkaar nemen. We dienen pas op de plaats te maken, te vertragen, te verstillen. Zodat *oppervlakkigheid* weer plaats kan maken voor *diepgang*, de *drang naar succes* voor *zingeving*. *Ik* plaats kan maken voor *wij*.



Op haar website schrijft Yfke Laanstra o.a. het volgende over zichzelf:

"Mijn passie bevindt zich op het snijvlak van bewustzijn, computertechnologie en menselijk potentieel."

Het is juist je perceptie, jouw wereld- en mensbeeld, welke jouw realiteit bepaalt. Dus het vergroten van je bewustzijn en het onderzoeken van je huidige perceptie is essentieel. In werkelijk alles. Ik ben gegrepen door het vinden van antwoorden op de grotere vragen in het leven zoals "Wie ben ik?", "Wat ben ik?" en "Waarom ben ik hier?" en te

ontdekken wat het werkelijk betekent om Mens te zijn. Om volledig aanwezig te zijn, in mezelf, met de ander en in de wereld. Juist in de tijd waarin we nu leven, waar technologie booming is, is (en wordt) deze zoektocht belangrijker dan ooit.

Computertechnologie fascineert me mateloos. Ik voel me hier diep mee verbonden en voel tegelijkertijd het spanningsveld dat het oplevert. De geweldige kansen, morele uitdagingen, maar ook de existentiële gevaren. Wat is (nog) echt, wat is kunstmatig? Is het verantwoord dat we ons DNA gaan herprogrammeren? Hoe verhouden we ons eigenlijk tot technologie? Wat is eigenlijk werkelijkheid?

Stap uit je comfort zone en in de toekomst.

Meer over Slow Tech kunt u lezen op de website van Yfke: www.yfkelaanstra.nl/yfke

Zij heeft ook een Facebook-event gemaakt: zie <https://www.facebook.com/events/2191624057719567>.

Spirituele themamiddag

Marcel Messing

Presenteert zijn nieuwe boek

'Met een glimlach de wereld rond'

Marcel bespreekt onderwerpen als het geheim van geven en ontvangen, mededogen, vertrouwen, ouder worden en dood, sterven vóór de dood, troost en verzoening, de weg naar binnen en geluk dat niet voorbijgaat.

De glimlach van de Boeddha is over heel de wereld bekend en in talloze beelden vastgelegd. In grote, kleine, verfijnde en grove beelden, in met bladgoud beschilderde en zelfs ivoren Boeddhabeelden. Steeds weer zien we die glimlach. Wie aandachtig waarneemt kan vaststellen, dat deze glimlach rust en beweging tegelijkertijd manifesteert en dat er geen begin- of eindpunt in te vinden is.

Dat onze planeet een ongekende omwenteling doormaakt, heeft geen toelichting meer nodig. Maar kunnen we ondanks de ernst van de wereldsituatie er innerlijk op blijven vertrouwen, dat er dwars door de chaos heen een pad bestaat tot bevrijding, een 'opstanding uit de dood'? Ja, er is een weg naar waarachtig geluk, geluk dat niet voorbijgaat. Er is een innerlijke weg die ons verzoent met het Zelf, met 'Dat', wat altijd is, het onnoembare.



***De schat die ik vond
kan niet beschreven worden,
de geest kan het niet bevatten.***

Shankara

Thema's die wezenlijk zijn in ons leven, zoals het geheim van geven en ontvangen, mededogen, vertrouwen, ouder worden en dood, sterven vóór de dood, waarachtig geluk, de weg naar binnen,

troost en verzoening, zullen besproken worden naar aanleiding van het in oktober te verschijnen boek van Marcel, *Met een glimlach de wereld rond*.

Het pad tot bevrijding is het volgen van de dharmā, ook wel 'het smalle pad' genoemd. Het is een innerlijk proces, waarbij we ons vrijmaken van al het overvloedige in ons: 'de jungle van opinies', theorieën en dogma's, kortom van een heleboel rommel in onze geest. En bij dit alles een glimlach behouden.

***Begrijpen
is glimlachen
naar de eeuwigheid.***

Het geheim van de glimlach is het scheppen van een serene sfeer waarin mensen elkaar van hart tot hart kunnen ontmoeten zonder enige pretentie. Zoals een oester zich op een onverwacht moment kan openen om haar glanzende parel te tonen, zo kan de glimlach een afgesloten hart openen en zijn juwelenkistje met kostbare parels laten zien. Wat afgesloten leek, kan door een eenvoudige glimlach geopend worden, zonder enige aandrang of dwang.

***Een goed mens neemt niets zomaar aan,
doet meer, heeft minder nodig,
glimlacht vaak, droomt groots,
lacht veel en weet hoe gezegend hij is.***

Na de pauze is er gelegenheid tot dialoog. Tijdens de laatste driekwartier van ons samenzijn wordt een thema gebracht, waarin humor, een traan en muziek troost beogen te bieden in een troosteloos lijkende wereld.

***Vertrouwen blijf ik op een glimlach
die verharde harten openen kan
als rozen die bloeien in een eeuwige lente.***

Marcel Messing

Marijke en Marcel zien ernaar uit jullie te mogen ontmoeten.

Heel hartelijk welkom en tot binnenkort!

Aanmelding vooraf is noodzakelijk, bij voorkeur online via [het formulier op de website](#). Eventueel kunt u (een kopie van) het aanmeldingsformulier gebruiken, dat u elders in deze Nieuwsbrief vindt.

Wanneer: Zaterdag 20 oktober 2018

Waar: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Hoe laat: 13:00 tot 17:00 uur. (ontvangst vanaf 12:00 uur)

Entree: € 15,- per persoon; donateurs € 10,-.

Jongeren tot 22 jaar € 6,- per persoon.

Deze prijzen zijn inclusief 1 consumptie.

Van gesloten piramide naar open cirkel

13.000 jaar manipulatie en hoe daaraan te ontsnappen

Verslag van de lezing door Peter Toonen op 1 mei 2018 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Inleiding

Dit verhaal gaat over illusies en dat wij voor de gek gehouden worden. In Peter's nieuwe boek "*Opgesloten in een piramide*" wil hij duidelijk maken dat na de ijstijd, ca. 13.000 jaar geleden, de mensheid in een piramide structuur terecht is gekomen met een machtselite aan de top. Op deze planeet zijn krachten aan de gang die de mens-

heid steeds meer en op diverse manieren tot gevangene maken. Net zoals je vanavond gekozen hebt hier te zijn, heb je ook gekozen op deze planeet te zijn. Een vrije keuze. Onderschat deze krachten niet, zoals Peter zelf bij het uitgeven van zijn boek heeft ondervonden. Vanavond geeft hij wat inzichten uit het boek. De beste vraag is hier: "Wat is het belang en voor wie?"

1 mei

Dit is de "Dag van de Arbeid", anders gezegd: de dag om je te herinneren dat je loonslaaf bent. Al sinds eeuwen wordt op 1 mei het Beltane-feest gevierd, de verering van de maan, het vuur dat uit de hemel komt, het feest van de dood (Allerzielen, Allerheiligen), waarna de winter invalt. De krachten waarover wij het vanavond zullen hebben, zijn gek op symboliek, data en heilige plaatsen. Zo raadt Peter aan om ze niet te voeden en dus niet mee te doen met de maanceremoniën.

21-12-2012 – een kosmisch keerpunt

In het boek 'Hamlet's Mill' (1970) schrijven twee wetenschappers dat door vele oude volkeren deze datum als keerpunt werd gezien op aarde, zoals Egyptenaren, Kelten, Chinezen, maar ook in Finse en Noorse sagen. Als Maya-kalenderkenner voelde Peter zich verplicht om bij mensen de angst voor het einde van de wereld weg te nemen en te zeggen dat het alleen om het einde en begin van een nieuwe cyclus ging en wat dit inhield, n.l. wel terdege een kosmische verandering. In 2012 was de machts-geld-elite ook rond met het big-brother-systeem, om langzamerhand de macht over de planeet over te nemen. Toen ontdekten we, dankzij Snowden, hoe Google en Facebook bezig waren en zijn.

Archonten – 13.000 jaar manipulatie

In het plaatsje Nag Hammadi in Zuid-Egypte zijn in december 1945, 13 boeken gevonden, daterend uit de 3^e en 4^e eeuw na Christus. Ze bevatten zelfs oorspronkelijke (esoterische) teksten van vóór Christus. Hierin wordt geschreven over krachten, vooral Archonten, die ten grondslag lagen aan de schepping waarin wij nu leven. Dit zijn bepaalde krachten die volgens de geschriften, kunstmatig de wereld en onze soort geschapen hebben. Hierin wordt gewaarschuwd dat ze zijn teruggekeerd om onze planeet over te nemen.

Naast scheppingsverhalen "God schiep de mens" en het meer wetenschappelijke 'evolutionisme', gelooft Peter meer het verhaal van de Nag Hammadi geschriften. Wij zijn als mensensoort geschapen om een bepaalde ervaring te hebben door bepaalde goden, ofwel het Archontisch ras, dat hier beschreven wordt. Het zijn wezens die geen vaste vorm hebben, die niet uit zichzelf iets scheppen, maar wel goed kunnen kopiëren. Ze kunnen bijna letterlijk de virtuele werkelijkheid creëren. Het is alleen meer van hetzelfde.

Als vorm worden ze beschreven als slangachtige, reptielachtige wezens. Ze hebben op onze planeet een kunstwereld gemaakt, waarin ze als het ware mensen hebben geschapen en het goddelijk

ke hebben proberen te vangen. In dit verhaal krijgt de vrouw of het vrouwelijke de 'schuld'. Sophia Pistes, de wijze, heeft zich afgesplitst van de goddelijke bron en erkent deze dus niet. Zij schiep iets kunstmatigs, zoals de Archonten, een ras dat onze soort geschapen heeft om hen dienstbaar te zijn, waarvan vooral niet bekend moest worden dat wij als soort wél goddelijk (dit kon de bron nog inbrengen) waren. Archonten zijn dit niet. Er is dus een soort nepwereld gecreëerd, waarin deze lichamen een ervaring konden hebben, maar die wél bezield werden door goddelijke liefde en scheppingskracht.

Archonten hebben een pathologische persoonlijkheidsstructuur van een psychopaat: macht en controle uitoefenend, de ander gebruikend die niet weten mag hoe dit gedaan wordt, aandacht naar zich toetrekend, bewondering verkrijgend door middel van manipulatie. Ze kennen geen empathie, ze kunnen liegen dat het gedrukt staat en ze hebben geen zelfbewustzijn of -besef. Het heeft geen zin om ze iets te leren, want ze pakken het toch niet op. Het reptielenbrein van vluchten en vechten is hyperactief. Bill Clinton zei: "I had no sex with that woman". Psychopaat is een breed begrip van massamoordenaar tot iets eenvoudigers.

Hoe moet je ermee omgaan?

De machthebbers, de presidenten en leiders in de wereld zijn allemaal dit soort types op een of andere manier. Erboven staan de bankiers. Poppetjes kunnen worden vervangen voor nieuwe. Je moet het systeem veranderen. Je kunt ze als monsters zien, maar ze ook rustig bekijken. Wordt vooral niet boos, blijf uit de emoties, want daar teren ze op. Biedt ze een goede aftocht. Dat geeft recht op bestaan. Vindt medestanders, zoals op het werk, als je klokkenluider bent of iets aan de kaak wil stellen. Van psychopaten kun je het niet winnen. Soms kom je er na jaren pas achter dat ze psychopatisch zijn.

Illusie

Wij staan onze macht af uit onwetendheid. Wij leven in een ongelooflijke illusie! Peter laat een aantal illusie-plaatjes zien waarin onze zintuigen ons voor de gek houden.



Een grote illusie tijdens WO II was de spreuk "Arbeit macht Frei". Archontische krachten liegen. Het kan helpen om tegenwoordig alle 'waarheden' 180° om te draaien, zoals de uitspraak dat het leger zorgt voor onze veiligheid. Orwell schreef over de 'kracht van onwetendheid' en 'vrijheid als slavernij'.

Als mens verschillen wij van dieren doordat wij naar onszelf kunnen kijken, bewustzijn hebben. Eindelijk ontdekken nu veel mensen waar onze regering voor staat, n.l. de multinationals en voordelen van het afschaffen van dividendbelastingen. Door het verdienmodel zijn multinationals al-

leen geïnteresseerd in de winst voor de aandeelhouders, en niet in de aarde of mensen en zullen daarin ook niet investeren. Kleine innovatieve ondernemers zijn hier wél in geïnteresseerd.

Khazaria en Israël

Het land Khazaria lag in het zuiden van Rusland. In ca 850 voor Christus was dit rijk op een agressieve manier gegroeid. Het land hield op te bestaan rond 950 na Chr.



Het was niet allemaal zo fris hoe daar de religie was. Toen heeft koning Bulan bedacht om in één keer het volk tot een joods volk te maken.

Joden weten dit verhaal over het joodse volk vaak niet. 95% van de joden komen niet uit Israël maar zijn afkomstig van dit rijk. Dit is een van de grootste illusies op deze planeet.

Waarom is het belangrijk hierover te spreken?

De geschiedenis van het Romeinse Rijk en daarvoor, zit vol met tegenstrijdigheden en religieuze aannames die nog steeds doorwerken.

Een elite uit Khazaria ging uiteindelijk naar Europa. De meeste joden zijn a) niet joods en b) niet behorend tot de elite. Peter is geen antisemiet, of wil niemand tegen elkaar uitspelen, heeft zelf joodse vrienden. "Maak onderscheid tussen bewoners van Israël en de Israëlische politiek". Hij doet een uitspraak dat het juist de joodse families waren die hun eigen volk in WO II hebben lopen vermoorden.

Zionisme is het streven naar een Joodse staat en "is een verzonnen verhaal". De officiële reden voor de staat Israël is dat het in de Bijbel staat. Je kunt je afvragen wie dan die Bijbel heeft geschreven. Er is een verschil tussen zionisme en wat het streven is naar een joodse staat en naar joods zijn. "Maar dát mag je al niet zeggen. Als je het niet zegt, sta je de krachten die het over willen nemen in de wereld, juist toe". Peter vindt dat hij dit móet vertellen. Het kan zijn kop kosten. Komende jaren is het nog lastiger.

Er is geen land in het Midden Oosten waar zo vaak en veel andere volken gewoond hebben, die ook Israël in de loop van eeuwen hebben geclaimd. Wat hij ziet, is dat Israël gefinancierd lijkt door Rothschild, een grote bank met hakenkruis in Tel Aviv. De meeste joden weten dit niet. Hoe kunnen ze als klein land over atoomwapens beschikken?

Een vraag: waarom zijn de joden zo vervolgd?

Kortweg gezegd is het een psychologisch ingewikkeld verhaal dat gaat over vasthouden aan een joodse identiteit als volk. Van Abraham als een archetype van supergelovige. Denk aan de vele volken die Israël hebben bewoond en het

joodse volk dat Babylonische ballingschap meemaakte.

13.000 jaar geleden? Ontstaan piramidestructuur

In alle oude literatuur wordt gerefereerd aan de zondvloed (tussen 12.800 en 12.400 jaar geleden). Wetenschappelijk is vastgesteld dat de zeespiegel 100 m is gestegen op aarde. Wij hebben als mensensoort dit meegemaakt en moesten kennelijk opnieuw beginnen. De wereld is miljarden jaren oud, de mensheid tweehonderd duizend jaar oud. De geschiedenis is nog maar 5000



Mesopotamia: "the land between the rivers"
Gobekli Tepe is located in the northwestern Mesopotamia.

jaar geleden begonnen.

In Mesopotamië, in het Midden-Oosten tussen het huidige Turkije en Syrië, vind je de oudste nederzettingen

Gobekli Tepi, 13.000 jaar oud. Hier ontstond de Sumerische beschaving, het schrift en steden. We zien een plaatje van een tempel, waarschijnlijk gewijd aan Syrië. Bijna tegelijkertijd ook ontstonden beschavingen in Egypte en India.

5000 Jaar voor Chr. worden piramides gebouwd, maar je ziet ook de piramidale machtsstructuren met de koning en koninklijke familie aan de top en daarboven staan god of de goden. Hiermee hadden zij contact en zij ontleenden er hun macht aan. Deze piramidale structuur is de blauwdruk geworden van een structuur die over de hele planeet heerst. In zijn boek toont Peter aan dat er een religieuze spirituele impuls van buitenaf is gekomen, noem het buitenaards, waardoor er *op eens* tempels kwamen, piramides. Daarna ontstonden landbouw en nederzettingen. Later werden dieren en planten gedomesticeerd. In deze volgorde! En straks worden wij als mensen gedomesticeerd, alsof we een soort vee worden. Daar zijn de middelen al klaar voor (chippen, ziek maken, levenskracht aftappen, robotisering, etc.).

Virtuele wereld, gemak en Nederland

Een plaatje toont ons het twittergedrag van Nederlanders. De illusie is dat we begaan zijn met de wereld, maar we zijn meer in onszelf gekeerd. Wij lopen behoorlijk voorop in de virtuele wereld. Wat zal het 5G-netwerk uitrichten? Hopelijk worden we op tijd wakker.

Door in te gaan op de verleiding van gemak en gemakzucht – toverwoorden - graven wij ons eigen graf. Als iets van werkelijke waarde is, dat weten jullie vast, dan moet je er voor werken. Wil je gemak, dan stel je je bloot aan de krachten.

Een pas ontdekte indianenstam, Kobi-Indianen, vertelt ons wat er nu op aarde speelt. Zij wezen ons erop dat in Nederland relatief veel oude zielen zijn, Atlantiërs, die onderdrukt worden door een deken van media, elektronische straling en nieuws. De drukkende energie van deze media-

deken zal nog gaan breken. En dan zullen Nederlanders er ook zijn om ons verhaal aan de wereld te gaan vertellen. Wij zijn kennelijk een soort poort voor de wereld. Onderschat onze rol niet. Nederland is echter ook speciaal omdat het als enige land in de wereld is, waar een goede samenwerking tussen mens, natuur en machine bestaat.

De ruimte in

Onze zon is als een zandkorrel in de miljarden sterrenstelsels die er zijn.

Na 26.000 jaar reizen we op dit moment door een gebied van hooggeladen energie waarbij we een soort update krijgen van ons DNA als we dit willen. DNA kan floreren in gunstige omstandigheden, anders verschrompelt het als ontvangstation van licht en als programmaverwerker. Het is dus belangrijk dat je je DNA in goede fysieke conditie houdt met o.a. water drinken, etc.

Kerstverhaal en sterrenbeeld Draco

Het Mithraïsme stamt uit de 6^e eeuw v Chr. Uit die tijd stamt het verhaal hoe op 25 december een heilige geboren werd uit een maagd. (Bekend kerstverhaal?). Dit archetypische verhaal is al zo oud, het kwam al voor in Soemerië en komt over de hele planeet voor in verschillende vormen. De kerk heeft er het geboorteverhaal van Jezus van gemaakt.

Iedere 26.000 jaar draaien wij om Draco, bestaande uit meerdere sterren. Als je inzoomt, zie je een gaatje, en dit kun je zien als een Alziend Oog. Het is 'big brother'. Dat is een beetje het archetype dat we gemaakt hebben van Onze Vader in de Hemel als supermanager. Op de een of andere manier zijn wij gevangen door een archetypisch beeld, dat wij in die piramidale machtsstructuur moeten leven met figuren aan de top die alles voor ons bepalen. Dat is nu onze illusie. Waar we kunnen uitstappen, doen wij het niet. Wat maakt jou vatbaar?

Big Brother – wie heeft er belang bij?

Overall komen camera's onder het mom van veiligheid voor ons. Er wordt erg veel geld besteed aan dit soort flauwekul. Word wakker! Er is kennelijk iets bezig dat ons wil controleren en in de gaten wil houden. Het smoesje van terrorisme werkt blijikbaar.

Oorlog is een ongelooflijke winstmachine. Bepaalde krachten hebben baat bij oorlog.

Bij alles wat er gebeurt, moet je je afvragen wie er belang bij heeft. De krachten hebben er geen belang bij dat wij de aanleiding tot de oorlog weten. Het terrorisme is een geweldige uitvinding.

Een vijand die niet te pakken is, niet te verslaan, is er altijd, overal, een godsgeschenk. Na aanslagen komen er maatregelen. Mensen gaan in angst door de illusie, voor iets wat er niet is. Prik er doorheen. Een kleine kans dat je aan terrorisme overlijdt.

“De wereld staat in de fik, en we gaan de banken redden, terwijl die de oorzaak zijn van crisis. Je kan erom lachen maar dit is waar we gewoon zitten”. Het 1-dollarbiljet zit vol symboliek. Op dit plaatje is het biljet gevouwen tot tevoorschijn komt: “we need a revolution” Je kunt zeggen “In greed we trust” in plaats van “In God we trust”.



Revolution is iets anders dan 'change'.

De film Thrive* beschrijft duidelijk de piramidestructuur. Boven de regeringen staan de multinationals, dan de banken en daarboven de elite. Henry Ford zei ooit. “Het is duidelijk dat de mensen het huidige bank- en monetaire systeem niet snappen, want als ze dat wel zouden doen, dan zou morgen de revolutie uitbreken”.

Veel ellende gebeurt niet door angst maar door onwetendheid. Uiteindelijk is het alleen maar een oneindig bewustzijn wat telkens zichzelf wil leren kennen, via ons bijvoorbeeld. Bewustzijn heeft niet alleen de component van liefde, die de bindende factor is en alles bij elkaar houdt, maar het heeft ook een component van wijsheid en inzicht en weten. Ik hoop dat wij in die zin wat bewustzijnsverruimend bezig kunnen zijn vandaag.

In TED-X** vertelt de Zwitserse wiskundige James B. Glattfelder over 'Who controls the world'. Hij is lijntjes gaan maken tussen alle CEO's (directeuren van multinationals) in de wereld. Je lacht je kapot. Hij bewees wetenschappelijk dat al die multinationals terug te brengen zijn tot ongeveer 33 families. De machtselite.

Het Alziend Oog met de piramide, kom je overal tegen, zoals in de kerk, bij de vrijmetselaars, etc.



Er zijn over de hele wereld piramides, zelfs in Las Vegas. In China is de witte piramide, de allergrootste. Nu helaas overgroeit door de natuur.

Wat een boeiend verschijnsel is, is dat overal waar piramides gebouwd zijn, nieuwe culturen zijn ontstaan, die vervolgens ook weer achteruitgaan. De oudste Maya-piramiden zijn van 500/600 v Chr. en zijn in dezelfde staat en hetzelfde schrift als 1000 jaar later. Dit weet men nog maar sinds een paar jaar. Er is geen evolutie in cultuur. Boem...alsof er iets van buiten komt.

Wereldtoneel

Er zijn iets van 20 geheime diensten in Amerika, waarvan 10 particulier zijn, en op dit moment is het onduidelijk wie echt de touwtjes in handen heeft.

Er wordt ons verteld dat de Russen ons afluisteren. Maar ze luisteren allemaal elkaar af.

Kennedy zei 7 dagen voordat hij stierf tegen journalisten: "Er is een complot in dit land om alle mannen, vrouwen en kinderen tot slaaf te maken. Ik ben van plan dit bloed te leggen". Zijn voorganger Roosevelt had al gewaarschuwd voor de macht van het militair industrieel complex, wat erop neerkwam dat hij niet meer de baas was.

De grootste dreiging op dit moment is niet een atoomoorlog, maar dat Iran, Rusland, China, Amerika bij elkaar in staat zijn de stroomvoorziening uit te schakelen, dus computers, en een compleet land lam te leggen. Dit is een voorbeeld van de rare wereld waarin wij zitten, een kunstmatige wereld.

Multinationals

40% Van de managers in Nederland is psychopaat. Dat is evenveel als dat er in de gevangenis zitten. Als wij ze als stoere leiders willen zien, dan geef je je macht weg. Managers zijn niet productief, maken niets, schuiven door en schuiven af, vooral verantwoordelijkheid. Ze kunnen macht grijpen afhankelijk van de structuur van het bedrijf. Een groot bedrijf met piramidestructuur heeft bijna altijd een psychopaat aan de top. Iemand anders beslist over jou. Wel eens nagedacht over hoe vreemd dat is?

Eén van de aanbevelingen die Peter doet is om een organisatie klein, plat, rond en transparant te houden. In een groep van 20 tot 30 man kan men elkaar nog aanspreken.

De piramidestructuur in Egypte is gelaagdheid: onderaan de boeren en slaven, daarboven werklieden, handelaren, schrijvers, soldaten, regering en officials. Helemaal bovenaan zie je de farao. De enige reden dat hij er is, is dat hij namens God mag spreken.

Toen het Romeinse Rijk instortte, heeft de Rooms Katholieke kerk de structuur overgenomen. Caesar werd door een paus vervangen, die boven de koning kwam te staan. Het goede wat Nederland in de 17^e eeuw deed was de paus eruit gooien en het volk de macht geven. Dat in combinatie met allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen zoals het droogmalen van de polders. Dit heeft onder meer de Gouden Eeuw zo groot gemaakt.

Slag bij Waterloo, Rothschild en Nederland

In naam van Napoleon zijn 20 miljoen doden gevallen. Hij heeft goede dingen gedaan, maar was ook voortdurend in oorlog en die oorlogen moesten betaald worden. Familie Rothschild is rijk geworden door betaling van de Napoleontische oorlogen, waarbij ze beide kanten van geld en wapens voorzagen. Op de beurs in Londen sloeg een van de zonen Rothschild zijn slag door te verkondigen dat Napoleon de slag had gewonnen. Hierop deed iedereen zijn aandelen van de hand. Rothschilds stromannen kochten ze op. Eén dag later bleek Napoleon de verliezer. Rothschild heeft in één dag tijd zijn kapitaal 17x ver-

meerderd door leugen en bedrog. Toen had hij meer geld dan het Britse Rijk. Koning Willem II vocht mee in de strijd. Het is deze Nederlandse koning geweest die ooit een Royal Charter heeft verleend op Nederlands grondgebied aan het einde van onze Gouden Eeuw. Hierbij werd toegestaan dat een bank zoveel macht kon krijgen en dat regeringen van banken moesten lenen. Royal Charter is het grootste verraad geweest aan het volk.

Het zijn de Asjkenazische joden geweest die in Nederland de beurs hebben overgenomen. De Amsterdamse beurs was de eerste beurs waar aandelen vrij verhandelbaar waren. De meeste Amsterdamse beurshandelaren waren ingezworen, maar er waren ook vrije jongens, de Asjkenazische joden. Ze gingen spelen met de regels. Ze verdienden aan de zilvervloot van Piet Hein. Wist je dat in de Gouden Eeuw de helft van het personeel van de VOC soldaten waren? Het grootste leger op aarde. Je zou kunnen zeggen dat VOC een leger was dat handel dreef. Toen Asjkenazische joden als elite (joden gevlucht uit Polen waren meestal landarbeiders) ontdekten dat de Fransen en Engelsen ruzie met elkaar hadden, gingen zij kijken waar de schaarste was. Ze kochten de graanvoorraden op, gingen ermee speculeren of kochten wapens en verkochten die aan de hoogste bidder.

De Napoleontische oorlogen liggen aan de basis van het geldsysteem wat we nu hebben.

Geld komt uit het niets



Het meeste geld is virtueel. Pas als je geld leent, wordt er geld in de markt gebracht. Geld is per definitie schuld aan banken. Die banken kunnen geld uit het niets creëren. In Basel staat de Bank van International Settlement (BIS) bank. Dit is de bank der banken. Tijdens de oorlog hebben de Amerikanen en nazi's zaken gedaan. Eén van de grote financiers van de nazi's zijn diverse Amerikaanse families geweest, o.a. de familie Bush. De BIS bank heeft een ondoordringbaar verhaal.

De oorlog om cash geld is de oorlog om vrijheid. Als er geen cashgeld meer bestaat, dan zijn we pas echt slaven. De computer kan bij wijze van spreken bepalen hoeveel geld je hebt. Het hele renteverhaal is niet alleen geld creëren uit het niets, maar daaruit ook weer geld creëren. 10% van de Nederlanders zullen aan het einde van hun leven meer rente ontvangen hebben dan betaald. 10% zal quitte spelen, maar 80% zal aan het einde van zijn leven meer rente betaald hebben dan ontvangen. Hij zegt: "Ik heb geleerd dat een dief in het gevang thuisloopt". Hij wil de waanzin van het hele banksysteem duidelijk maken.

Robotisering

Er wordt verteld dat robots ons behulpzaam kunnen zijn. Robots zouden zichzelf kunnen reproduceren. Onthoudt maar dat een robot geen geweten heeft. De vraag is wie er belang heeft bij robotisering. Een robot is per definitie niet creatief en heeft per definitie geen bewustzijn. Dus wil je die de boel laten overnemen dan weet je welke kracht het overneemt en wat het zeggen wil. De grap is, dat het steeds meer gaat lijken op wat wij kunnen en dat het net echt lijkt. Maar dat is het niet.

Het gaat ernaar toe dat wij mensen ons zelf moeten gaan domesticeren door machines. Het wordt interessant te onderscheiden: hoe en waar dingen nagemaakt worden, wat nep is en wat niet, hoe en waar we gedomesticeerd worden.

Tegenwerking door krachten en Anunnaki

Rondom het schrijven en publiceren van het boek "Opgesloten in een piramide" zijn vreemde dingen gebeurd. Peter wil hiermee zeggen dat liefde kennelijk overwint, kracht roept tegenkracht op en bewijs dan maar eens je kracht. Het zou wel eens kunnen zijn dat je hier op aarde bent juist om de kracht van het oneindige bewustzijn te bewijzen. Juist om te laten zien dat wij zelf goden zijn, wij zelf schepper zijn in de schepping. Eén van de geleerde lessen is, dat je voor jezelf moet kiezen maar niet alles alleen hoeft te doen.

Anunnaki zijn buitenaardse wezens met een hogere trilling, die buiten ons waarnemingsveld valt. Het boeiende van de aarde is dat bijna nergens anders leven is in zo een dichte, lage frequentie. Dit heeft misschien miljarden jaren lang allerlei wezens aangetrokken, die dat hier wilden beleven. Velen van ons zijn Atlantiërs. Dan moet je je voorstellen dat de dichtheid vroeger niet zo was als hij nu is. Je zou kunnen zeggen dat wij een soort afdeling (lichaam) hadden op aarde, maar we deelden alles in de hogere werkelijkheden. Met behulp van Syriërs en later slangenwezens is onze soort gemaakt. Het heeft te maken met goud delven. Er zijn een heleboel heilige boeken die door Anunnaki in het veld zijn geplaatst zodat wij ze downloaden. Wat wij in werkelijkheid zien, is wat wij via onze zintuigen en ons DNA registreren als werkelijkheid. Hoe zijn wij tot slaven gemaakt? Heel simpel. In ons mensen zit iets dat dienstig en behulpzaam is. Als je mensen wilt pakken, zorg dan dat ze verslaafd worden.

Lessen te leren, verandering en tips

In zijn boek beschrijft Peter de krachten tot in detail.

"Ik geloof dat veranderingen van onderaf komen. Van de politiek of multinationals hoeven we dit niet te verwachten. Wel van zelfstandige ondernemers en kleine innovatieve bedrijven, met een platte organisatie. Dan heb je het over mensen die samen tot iets nieuws komen".

- Draai "de waarheid" eens 180° om.
- Laat je niet afleiden door verslavingen.
- De 'New Age wereld' is voor een groot deel gebaseerd op manipulatie door die krachten. Een nieuwe religie. In de jaren 1960 hebben ze de touwtjes laten vieren met seks, drugs en rock en roll, gewoon om te kijken wat de mensheid ging doen. Daarna zijn ze het weer gaan overnemen.
- Als iets te succesvol of te massaal wordt, dan wordt het gekaapt. Let maar op. Ook wordt het gewoon neergezet.
- Laat je niet gek maken.
- Ga niet vechten tegen die krachten. Probeer de lage negatieve emoties erbuiten te houden. Je moet eigenlijk kunnen lachen en zwaaien. Ga boven je ego staan. Doe maar net alsof ze gelijk hebben, maar intussen mag je denken: "Bekijk het maar".
- Onderzoek je eigen schaduw, je trauma's en verborgen kanten. Dat is beter dan de New Age gedachten dat je geen aandacht aan negatieve energie moet schenken.
- Archonten leren je wat je grenzen zijn en deze te stellen.
- Geloof niet alles wat je aangepraat wordt aan consumentproducten of t.a.v. gezondheid. Na de WO II is er aan producten in feite niets nieuws gekomen. "Alles staat in ons keukenkastje".
- Een zonnebril zou opeens nodig zijn tegen zon, terwijl we honderden jaren zonder gedaan hebben. Onderzoek zegt dat de zon juist kanker voorkomt. Zonnebrandolie: als je het niet eten kunt, gebruik het product dan liever niet. Je huid eet mee. Huidkanker is pas echt begonnen toen we zonnebrandmiddelen gingen gebruiken. Dit bewijst de literatuur.
- Azijn is prima voor groene aanslag op tegels.
- Cannabis is 'te goed' en daarom wordt het geveerd. Het is ijzersterk. Veel gebruikt in de Gouden Eeuw.
- Liberalisme is gewoon het recht van de sterkste met ellebogenwerk en goed voor een paar mensen aan de top. Uitgevonden in dezelfde tijd van Darwin, die toen begon met zijn theorie over het recht van de sterkste. Moedertje en Vadertje Staat zorgen niet voor jou.
- De piramidestructuur is hier gepland met een idee een god te moeten dienen.

Open cirkel

We kunnen nu naar een open cirkel van gelijkheid en transparantie gaan. Van top-down naar bottom-up: collectieve en coöperatieve organisaties, waarin geluisterd wordt naar intuïtie en er gehandeld wordt vanuit het hart. Hoe zou dat eruit zien?

Ten slotte – waarom zijn wij hier?

Misschien ben je hier om te bewijzen dat God in jou bestaat. Dat is vrije wil. Je bent hier namens God om te doen alsof hij er niet is. Die - ons manipulerende - krachten weten van de wet van vrije

wil. Ze kunnen nooit aan onze vrije wil zitten, want dan krijgen ze repercussies van de Bron. Daarom wordt je de illusie gegeven dat je zelf gekozen hebt. Wees je bewust dat je echt vanuit je hart kiest. Luister daarom ook naar je gevoel en intuïtie.

Vrije wil? Deze krachten moeten zichzelf goedpraten. Ze kondigen ook alles van te voren aan, zodat wij geïnformeerd lijken te zijn en het lijkt alsof wij het zelf willen, bijvoorbeeld een oorlog. Dat doen ze met opzet, omdat ze zichzelf daarmee vrij kopen van die goddelijke regel van die universele wet van vrije wil.

Ons wapen is dan ook onze echte vrije wil, de goddelijke wil, niet die van het ego. Moeilijk is deze in jezelf te vinden. Je vraagt jezelf: "Wat is goed voor mij in het geheel?" en dan ga je daarvoor. Daar word je ook voortdurend vanaf gehouden. Dan krijg je al die illusies die ertussen gaan zitten, nepwerelden. De grootste nep is dat je denkt vrije wil te hebben, waar je hem niet hebt.

Afsluiting

We ronden af met een ademhalingsmeditatie. Heel eenvoudig: 4 tellen inademen, 4 tellen stil, 4 tellen uitademen, 4 tellen stil. En dit 4 keer. Inademen via de neus en uitademen via de mond. Je komt in contact met de stilte vanuit je hart. Dat hart wat ook verbonden is met het grote hart van moeder aarde.

Als je 4 tellen inademt, wil je reptielenbrein meteen naar lucht happen. Dus eigenlijk leg je je ego even stil. En dan kom je erachter dat je gewoon door blijft leven.

Irene

Peters website is: www.mayatijd.nl.

Peter is tevens ambassadeur van een nieuwe financiële instelling in oprichting: De Blij Bank, www.deblijeb.nl/thuis

*De film Thrive is gratis te downloaden via het web of op youtube te bekijken. Duur: 2 uur

*TED-X Glattfelder via youtube "Who controls the world".

Parel

Vind de eenvoud in wanorde.

Vind de harmonie in tweedracht.

Te midden van de moeilijkheid

schuilt de mogelijkheid.

Albert Einstein (1879-1955)

Programma's

STICHTING INNERLIJK BESEF

Activiteiten in **Zalencentrum Hingstman**, Hoofdstraat 18, **Zeijen**. Aanvang avondlezingen: **19:30 uur**.

| Datum | Spreker | Thema |
|-------------------------|---|---|
| 4 sept. | Yfke Laanstra | Bits, Bytes en Bewustzijn. |
| 2 okt. | Peter Vereecke | Nine-eleven: toch nog eens opschudden? |
| Za 20 okt. 13-17 uur | Marcel Messing | Spirituele themamiddag. Met een glimlach de wereld door. Aanmelding vooraf is noodzakelijk! Bij voorkeur online via https://innerlijk-besef.nl . |
| 6 nov. | Ger Lodewick en Maarten Oversier | Wat je zou moeten weten over orgaandonatie. |
| 4 dec. | Roelof Tichelaar | De spiritualiteit van het geluk. |
| Info: | tel. 0592-656610 | |
| Website: | https://innerlijk-besef.nl . | E-mail: Via het contactformulier op de website. |

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.Activiteiten in **Party Zalencentrum 't Haske**, Vegelinsweg 20, **Joure**. Aanvang: 19:30 uur.

| Datum | Spreker | Thema |
|---|--|--|
| 19 sept. | Martijn van Stavereen | Sterven doe je Zelf - de wederopstanding en bevrijding van het Innerlijke Bewustzijn. <i>Reserveren verplicht.</i> |
| 22 sept. 13.30-17.00 | Maarten Oversier | Workshop: Healingmiddag voor de Tranen van onze Voorouders. <i>Reserveren verplicht.</i> |
| 10 okt. | Yfke Laanstra | Bits, Bytes & Bewustzijn (Slow Tech - Bewust omgaan met technologie). |
| Zo 4 nov. 13.00-17.00 | | In-zicht Ont-moet dag (van mensen voor mensen). |
| Info: Oene Hofman, tel. 0519-346491. | | |
| Website: | www.in-zicht.nl . | E-mail: post@in-zicht.nl . |

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.Lezingen in het **Rabotheter in Meenthe**, Stationsplein 1, **Steenwijk**. Aanvang 20:00 uur.

| Datum | Spreker | Thema |
|--|--|---|
| 4 sept. | Sigrid Hof, Robijn Tilanus | Lied voor jouw hart. |
| Info: Tel: 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl . | | |
| Website: | www.stichtingdegraancirkel.nl . | E-mail: Via het contactformulier op de website |

Aanmelding voor de themamiddag met Marcel Messing op zaterdag 20 oktober 2018 van 13:00-17:00 uur

Dhr./mevr..... wel/niet^{*)} donateurDhr./mevr..... wel/niet^{*)} donateur

Adres Tel

Postcode..... Plaats.....

Meldt/melden zich aan voor de themamiddag op zaterdag 20 oktober 2018 in
Zalencentrum Hingstman in Zeijen. Inloop vanaf 12:00 uur.

- De kosten van **€ 10,00** voor donateurs, **€ 15,00** voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL 08 TRIO 0254 4199 33. ten name van
- **Stichting Innerlijk Besef te Beilen.**
- De kosten voor personen **tot 22 jaar** bedragen **€ 6,00** (geb. datum.....)
- Ik betaal voor.....persoon/personen

Handtekening

Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:

Nico Marinus, Papekamp 20, 9412 BJ Beilen Telefoon: 0593-565102

Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten **uiterlijk 17 oktober 2018** bij ons binnen zijn!

Uw betaling is tevens uw bevestiging.